

Ds. Westerveen (Sleeuwijk)

Voelde me als een zwerfkei

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk bestaat sinds 1618. Er werd eeuwenlang gekerkt in het 'Oude Kerkje' aan het Kerkeinde, een paar kilometer buiten het dorp. Dit schilderachtige kerkje werd voor het houden van erediensten te klein en in 1957 werd het huidige kerkgebouw aan de Esdoornlaan in gebruik genomen. Dominee C. (Coen) Westerveen is ruim elf jaar voor deze gemeente actief. In een openhartig gesprek vertelt hij o.a. over zijn roeping, zijn twijfels en zijn kijk op God.

Hoongelach

In de pastorie, relatief ver verwijderd van het kerkgebouw, vertelt de dominee over zijn geboorteplaats Hoogeveen. "Lang geleden was het een dorp dat voor mijn gevoel sterk naar binnen was gekeerd. Om het oneerbiedig te zeggen: het was dichtgeplakt met krantenpapier. Mijn vader werkte bij de Spoorwegen en in dit gesloten dorp, in dit zeer calvinistische Drentse dorp, voelden mijn ouders zich kerkelijk niet thuis. Hoongelach kwam over hen heen als er over vernieuwingen werd gesproken. Geen wonder dus dat mijn ouders naar de Remonstrantse Kerk in Hoogeveen gingen en mij en mijn broer naar de zondagsschool van die gemeente stuurden, een kerkgemeenschap die zich kenmerkt/kenmerkte door openheid en vrijheid."

Dominee

In de zonnige kamer praat de dominee zonder aarzeling over zijn verleden: "Na Hoogeveen verhuisden we naar Maastricht om enkele jaren later naar Groningen te verhuizen. Soms voelde ik me letterlijk een zwerfsteen maar wel een die mede de stroom in de rivier mocht verleggen. In het Hoge Noorden heb ik mijn studie voltooid om vervolgens te preken vanaf de kansel in mijn eerste gemeente Domburg. Ik trof daar, tegen het vooroordeel in, geen zeeuws-stoer, orthodox geloof aan maar veel meer een geloof van het gemoed. Het was een prachtige standplaats, zo pal aan het strand. Toch was voor ons als gezin de start zorgelijk want we moesten een doodgeboren kindje betreuren en later nog een dochter die geboren werd zonder slokdarm. Al voordat ik in 2004 naar Sleeuwijk kwam, ben ik gescheiden van mijn vrouw. Een donkere bladzijde in mijn privéleven. Ik ontmoette hier een betrokken gemeente met een zeer open karakter."

Drijfveer

Waarom wil iemand dominee worden? De bril wordt recht gezet, de armen gaan over elkaar. "Tja, een vraag die me niet alledaags gesteld wordt. De profeet Jeremia heeft mij in dit verband altijd aangesproken: niet willen en toch je weg, die God je wijst, gaan. Ik voelde me als gevangen door God, alsof een lasso om me heen geworpen was. Aan de ene kant wilde ik ontzettend graag dominee zijn en aan de andere kant was er die twijfel. Ben ik wel geschikt om te spreken namens God? Van die vraag kon ik niet loskomen en als je die voegt bij mijn interesse in de levensvragen van mensen mag ik zeggen dat ik dankbaar werk verricht ondanks het tamelijk eenzame beroep van predikant. Muziek en dan met name klassieke muziek kan me weer voeden, weer oppeppen. Regelmatig organiseer ik muziekavonden hier in de pastorie waar we met een groep van zo'n twintig mensen intens luisteren én genieten. Meestal vertel ik dan iets over de componist en zijn bedoelingen om juist dit muziekstuk te componeren."

Gedragen

Is deze dominee een buitenbeentje, een Einzelgänger. Feit is dat hij de vinger op de zere plekken durft te leggen. "Het leven verandert, de maatschappij is in beweging en daar loopt de kerk vaak ver bij achter. We leven in een tijd van kortstondigheid, alles moet snel en effectief. De kerk in zijn algemeenheid denkt nog te veel in langlopende zaken en dat is misschien wel de reden dat we jonge mensen niet goed kunnen vasthouden. Ik ben een man die houdt van recht door zee, de dingen bij de naam noemend en ben wars van de dubbele moraal. We zijn allen kind van God, dat is mijn overtuiging en dus komt het uiteindelijk goed met de mensheid. Toch ken ook



ik mijn twijfels ondanks dat ik me gedragen weet door Hem. Net als velen voel ik dat echter niet altijd, zie ik de tekens en sporen van die gedragenheid soms niet. Maar er is uitzicht, daar ben ik van overtuigd." Opeens citeert de dominee een gedicht van Henriëtte Roland Holst:

*"Dit ene weten wij
en aan dit één
houden we ons vast
in de donkere uren:
er is een Woord,
dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat,
die is niet meer alleen."*

Huis van Oranje

Dominee Carel ter Linden, in de volksmond wel de dominee van het Huis van Oranje genoemd, praat niet meer over God als een Opperwezen in de hemel. Ter Linden vraagt zich herhaaldelijk af hoe hij zich allerlei zaken betreffende God zou moeten voorstellen. Terwijl religie toch juist het spel der verbeelding is. Niets meer en niets minder. Een merkwaardige stelling, zo meent onze hoofdpersoon. "We spreken God aan als Vader, Roevende Rots, Heer en dat alles duidt toch op een persoonlijke relatie? Ik ben ervan overtuigd dat alles wat ik over Hem zeg te kort schiet. Hij blijft voor mij een mysterie en daarom vind

ik het lastig om mensen te ontmoeten die doen alsof ze Hem door en door kennen. Ik ken God bij benadering en via Jezus kunnen we Hem nog beter leren kennen. Geloven staat voor mij gelijk aan Verbeelding en dus hoor je mij niet over Zekerheden spreken."

Toga

Wijzend op de, zoals hij zegt, rommelige tuin en genietend van de voorjaarszon, komt de droom van God aan bod. "Hij is een experiment aangegaan met de mens. God had de mens nodig om zijn doel helder te maken. Daar mag ik over vertellen maar dan niet als Coen Westerveen maar als dominee. Daarom hecht ik grote waarde aan mijn uniform en mag ik, gehuld in de toga, namens Hem spreken. Op de kansel ben ik de bemiddelaar, de verteller, de uitnodigende en mag ik de gemeente voorhouden dat Hij een droom heeft. Dat mensen tot hun recht komen, dat mensen kunnen leven zoals Hij dat bedoeld heeft. En daar hoort zeker wel vreugde bij. Er is krachtens de Bijbel altijd uitzicht, al tijdens ieders leven en zelfs is er de belofte van een leven voorbij de dood."

Hervormd Sleeuwijk

Esdoornlaan 32

4254 AV Sleeuwijk

0183-301865

www.hervormdsleeuwijk.nl

ledere zondag dienst om 10.00

uur

± 1000 leden

± 200 kerkgangers

Dominee C. Westerveen (1952)

Vader van vier kinderen

Hobby's: klassieke muziek,

lezen, fietsen, wandelen.